

Αγαπητοί/ες,

Σας ευχαριστώ όλους/ες που είσαστε εδώ απόψε!

Επιτρέψτε μου να ξεκινήσω, αναφέροντας πόσο μεγάλη τιμή αισθανόμαστε όλοι μας στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) για το γεγονός ότι αυτή η εκδήλωση πραγματοποιείται εδώ, στη Stavros Niarchos Foundation Library (SNFL). Είμαστε ευγνώμονες στη Δημόσια Βιβλιοθήκη της Νέας Υόρκης και την πόλη της Νέας Υόρκης που μας έδωσαν την ευκαιρία να γίνουμε κομμάτι αυτού του υπέροχου «παλατιού του λαού» —όπως χαρακτήριζε συλλήβδην τις βιβλιοθήκες ο κοινωνιολόγος του New York University, Eric Klinenberg, και πρωτύτερα ο Andrew Carnegie. Πρόκειται για έναν πανέμορφο, αληθινό δημόσιο χώρο για όλους!

Ονομάζομαι Ανδρέας Δρακόπουλος, Πρόεδρος του διεθνούς φιλανθρωπικού οργανισμού ΙΣΝ. Η πορεία μας ξεκίνησε πριν από 28 χρόνια και δραστηριοποιούμαστε σε περισσότερες από 134 χώρες σε όλο τον κόσμο, έχοντας διαθέσει παραπάνω από \$3,7 δισεκατομμύρια σε πρωτοβουλίες στους τομείς της κοινωνικής πρόνοιας, της τέχνης και του πολιτισμού, της παιδείας και της υγείας και του αθλητισμού. Την τρέχουσα περίοδο και για τα επόμενα, μερικά χρόνια έχουμε επικεντρωθεί στη σημαντική εν εξελίξει πρωτοβουλία μας, τη Διεθνή Πρωτοβουλία για την Υγεία (ΔΠΥ), μια πραγματικά παγκόσμια και συνεργατική πρωτοβουλία, η οποία ξεκίνησε από την Ελλάδα -με επίκεντρο τη δημιουργία τριών νέων νοσοκομείων, συμπεριλαμβανομένου του νέου παιδιατρικού νοσοκομείου στη Θεσσαλονίκη- και σταδιακά αναπτύχθηκε, αγγίζοντας πλέον προϋπολογισμό συνολικού ύψους \$1 δισεκατομμυρίου, με πλήθος έργων.

Ψυχική υγεία: Συνεργαζόμαστε και στηρίζουμε τον Δρ Harold Koplewicz -ο οποίος έχει εξελιχθεί σε αγαπητό, στενό φίλο- εδώ και εικοσιπέντε χρόνια. Ο Harold Koplewicz είναι μοναδικός, μια πραγματική ηγετική προσωπικότητα στον τομέα της ψυχικής υγείας των παιδιών και των εφήβων, ο οποίος ήταν πάντα μπροστά από τις εξελίξεις. Επιπλέον ήμασταν από τους πρώτους υποστηρικτές και συνεργάτες του Child Mind Institute, τόσο στη Νέα Υόρκη όσο και στο πλαίσιο των προσπαθειών μας για την υποστήριξη του τομέα ψυχικής υγείας στην Ελλάδα, που ευελπιστούμε ότι θα επεκταθούν και σε άλλες χώρες στον κόσμο, όπως στη Βραζιλία, τη Νότια Αφρική και αλλού. Κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19, όπου από νωρίς αποκαλύφθηκε ότι τα θέματα ψυχικής υγείας μας αφορούν όλους ανεξαιρέτως, συνεχίσαμε να συναντιόμαστε με τον Harold Koplewicz και γρήγορα επικεντρωθήκαμε στις αισθητές ανάγκες που έχει —και θα συνεχίσει να έχει— ο τομέας της ψυχικής υγείας τα

επόμενα χρόνια. Ναι, κατά κάποιο τρόπο, χάρη στην πανδημία, το στίγμα περιορίζεται με γρήγορους ρυθμούς! Ωστόσο, οι ανάγκες είναι σημαντικές από κάθε άποψη και χρειάζεται πολλή δουλειά. Έτσι γεννήθηκε η ιδέα για μία πραγματικά συνεργατική πρωτοβουλία, ένα παγκόσμιο κέντρο ψυχικής υγείας για παιδιά και εφήβους, που γρήγορα έγινε πραγματικότητα. Και ορίστε, λοιπόν, που βρισκόμαστε εδώ σήμερα! Θα ακούσετε περισσότερα σχετικά με το όραμα και την αποστολή του νέου SNF Global Center στο Child Mind Institute από τον ίδιο τον Harold Koplewicz, στη συζήτηση που θα ακολουθήσει. Είναι πραγματικά τιμή μας που συνεργαζόμαστε με το Child Mind Institute για να συμβάλουμε στην καινοτομία και στη συστηματική ενίσχυση της πρόσβασης, της ποιότητας και της ισότητας στις υπηρεσίες ψυχικής υγείας για τα παιδιά και τους εφήβους.

Πριν κλείσω, θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας αποσπάσματα από ένα [ρεπορτάζ του CNN](#) σχετικά με τη συνάντηση του περασμένου μήνα στο Dartmouth, όπου επτά γενικοί χειρουργοί από τις ΗΠΑ συνεργάστηκαν για να συζητήσουν την κρίση της ψυχικής υγείας με την οποία είμαστε αντιμέτωποι. Σίγουρα, σε αυτό το ζήτημα, δεν υπάρχει χώρος για πολιτικές αντιπαράθεσεις.

Και τώρα τον λόγο έχει ο καλός μου φίλος, Διευθύνων Σύμβουλος και Ιατρικός Διευθυντής του Child Mind Institute και πρωτοπόρος στον τομέα ψυχικής υγείας, Δρ Harold Koplewicz.

Σας ευχαριστώ πολύ!